

ANBI

1. Het bestuur.

De stichting Geloofshelden wordt geleid door het bestuur dat een team van leiders heeft aangesteld. Er raken steeds meer mensen betrokken bij de organisatie en het is ons doel om mensen in te zetten op die plekken waar ze de gaven en talenten voor hebben. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Paul Tulp (voorzitter)
Tjarko de Jong (penningmeester)
Stan Uyland (externe relaties en belangenbehartiger)
Ardon de Waard (sportkampen en clinics)
Henri Ruitenbergh jr. (sportpastoraat en sprekers)

De bestuursleden van Geloofshelden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten (reiskosten bijvoorbeeld) die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

2. Missie en doelstelling

“Het opleiden tot discipelen van Jezus in de (sport)wereld door getuigen, sportactiviteiten, onderwijs en training. Relatie is hierin de sleutel, sport het speelveld”.

We willen tussen 2012-2016 het volgende bereiken:

- Uitgroeien tot een veilige thuishaven voor (christelijke) sporters, waar sporthelden worden opgeleid tot geloofshelden. –
- Kwalitatief hoogstaande christelijke sportkampen organiseren
- Uitgifte van lectuur en het gebruik van actieve multimedia
- Sportactiviteiten organiseren bij kerken, festivals en bedrijven

De begrippen worden in de onderstaande informatie toegelicht.

- Relatie tot de ander

Het hebben van een relatie is het uitgangspunt voor hoe we ons opstellen naar de aangesloten sporters maar ook naar anderen met wie we mogen samenwerken. We geloven dat we geschapen zijn om verbindingen te leggen. Ieder mens heeft er behoefte aan om gezien te worden. Wij willen ook ECHT omzien naar de sporter. De (top)sporter die vanaf de buitenkant overladen wordt met aandacht en de schijnwerpers zijn voortdurend op hem of haar gericht, maar toch worden ze niet gezien.

- Geen buitenkant maar binnenkant

Wij gaan niet voor de buitenkant maar voor de binnenkant. We komen niet direct wat halen, maar vooral wat brengen en wat ons daarin drijft is de liefde van Christus. Natuurlijk hopen we en bidden we dat die (top)sporter ook een keuze mag maken voor Jezus, maar daarin willen we niets opdringen en geloven we dat het een werk is van de Heilige Geest

- Van sportheld naar discipel

Het is ons verlangen om (top)sporter te trainen tot ware discipelen van Jezus. En van daaruit komen we ook bij de andere ‘harten’ waarop wij ons richten. We geloven dat een discipel bedoeld is om uit te gaan en het Evangelie te verkondigen. Daarom willen we de (top)sporter die een ‘getrainde’ geloofsheld is geworden ook inzetten bij de activiteiten die wij organiseren. Hierbij kan je denken

aan: spreekbeurten, workshops, studiedagen, bedrijfsbijeenkomsten, clinics en (heel belangrijk) op onze kampen.

- Extra aandacht voor topsporters

In eerste instantie is ons oog op de topsporter. Topsport zien wij als een breed iets en zeker valt hier dus ook de gehandicapte sporter onder, maar ons oog reikt verder en we willen oog hebben voor elk sporthart. Onze droom voor aan de horizon is en daar hebben ook geloof voor dat er een Bijbels Papendal zal verrijzen in Nederland. Waar (top)sporters en anderen mogen worden toegerust naar lichaam, geest en ziel.

3. Verslag activiteiten 2015

In 2015 hebben wij allerlei mogen ondernemen. In onderstaande lijst kunt u terugvinden waar wij ons voor hebben ingezet.

- 100 spreekbeurten en getuigenissen in kerken en op scholen;
- 7 clinics met sporters mogen verzorgen in het land;
- Het weggeven van 2000 Sportbijbels
- 5 opbouwdagen voor het sportteam van geloofshelden (het sportteam bestaat uit vrijwilligers die verbonden zijn aan stichting Geloofshelden en zich willen inzetten voor het werk van de stichting);
- Persoonlijke toerusting van ongeveer 20 (ex)(top)sporters die verbonden zijn aan Geloofshelden;
- Benefiettoernooi voor Vrienden voor Sijmen met 100% opbrengst voor dit goede doel (zo'n € 1600,-)
- 1 toerustingweekend voor alle (77) kampeiding
- 13 sportkampen waar ongeveer 270 kinderen/tieners gebruik van hebben gemaakt;
- 4 sportdagen in de kerstvakantie;
- De stichting promoten op een aantal plekken zoals de Opwekkingsconferentie

4. Algemene gegevens

Adres: Koenenstraat 116
Postcode: 3958 XH
Plaats: Amerongen
Mobiel: 06-23735858
E-mail: info@geloofshelden.nl
Website: www.geloofshelden.nl

Banknaam: ING Bank NV
IBAN: NL93 INGB 0004831565
BIC: INGBNL2A

KvK: 41129648
RSIN/Fiscaalnummer: 8051.15.110