

## Bijbelstudie video overdenking 7 (Rene Ruitenbergh – Wees de sterke)

1. René zoomt in deze getuigenis in op de concurrentie in de schaatswereld. Hij vertelt over het moment dat Jorrit Bergsma kampioen wordt en de favoriet Sven Kramer ver achter zich laat. In het Bijbelverhaal over Gideon laat René ons opnieuw zien dat wat wij denken wat zwak is, in Gods ogen sterk kan zijn.

- Zwak of sterk? Als je één van deze woorden moest kiezen om jezelf te omschrijven, welke zou het dan zijn?
- Op welk gebied in je leven voel je je sterk? Hoe komt dat?
- Wat zouden familieleden en vrienden zeggen over een sterke kant van jou? En hoe is dat voor jou?

Lees 2 Korintiërs 12:9

2. Hoe sterk of hoe zwak je je ook voelt, zwakheden van de wereld behoren niet (meer) tot je erfenis. Jezus kwam niet naar de aarde, stierf niet aan het kruis en stond niet op de derde dag uit de dood op, zodat jij zwak en verslagen zou zijn. Hij is door alles heengegaan om je een erfenis te geven - autoriteit in dit leven - en Zijn kracht om over je omstandigheden te heersen.

- In echte strijd van het universum zijn er twee partijen. Aan welke kant sta jij?
- Hoe uit dat zich in jouw leven?
- Wat is er verder voor nodig om vanuit je zwakheid te leven zodat Jezus door jou heen Zijn kracht kan laten zien? En hoe kan dit jouw verlangen blijven?

3. Satan, Gods tegenstander, betekent niets voor niets aanklager. Hij trekt Gods waarheid in twijfel. Zo laat hij mensen denken dat er maar 1 winnaar kan zijn; wat in de sport ook echt zo 'lijkt' te zijn. Ook speelt hij in op de leegte van onze oude natuur, die op zoek is naar identiteit. Zo kan de sport mooi als valse afgod de welbegeerde identiteit verschaffen.

- Waarom kan Satan de sport en die wereld zo goed gebruiken om zijn leugens over onze identiteit te verspreiden?
- Hoe zou een sport eruit kunnen zien waarbij iedereen die meedoet als winnaar uit de bus kan komen? Laat je fantasie maar even de vrije loop.
- En hoe zou de sportwereld eruit zien als het verboden zou zijn om geldbeloningen voor lichamelijke prestaties uit te keren?

Breng de komende tijd in gebed hoe jij op een gezonde wijze met de sport en met zwakheid om mag gaan. Vraag aan de Heilige Geest om jou persoonlijk te wijzen op de gebieden waarop je 'zwakker' mag worden, zodat Jezus in jouw kan regeren.