

Bijbelstudie video overdenking 6 (Bert Flier – Ik was een maniak)

1. In deze getuigenis horen we hoe Bert Flier als een bezetene bezig is geweest om zich te kwalificeren voor de wereldwedstrijd van het jaar in de triathlon; de Ironman op Hawaii. Twijfels over waar hij mee bezig is kan hij de eerste honderd kilometer wegdrücken, hij verkeert in bloedvorm, op weg naar een kwalificatieplek. Dan komen de twijfels in honderdvoud terug; 'waar ben ik mee bezig, waar doe ik het allemaal voor'?

- Waar heb jij je in je leven ooit voor meer dan 100% voor ingezet?
- Welke offers heb jij daarvoor gebracht?
- In Berts getuigenis komen er twijfels over de waarde van zijn levensinspanningen. Bij welke tijdsbesteding herken jij ook deze type twijfels (waar doe ik het allemaal voor?).

Lees Handelingen 9:1-23

2. Saulus is een fanatiekeling. Vol ijver, als een bezetene, vervolgd hij systematisch de aanhangers van de Weg. Hij weet van geen ophouden.

- Welke karaktertrekjes hebben Saulus en Bert gemeen?
- Op welke wijze stopt God Saulus de extreme vervolgingen? Wat zegt God over de reden dat Hij Saulus heeft uitgekozen?
- Lees opnieuw vers 16. Denk er eens over na wat het verband is tussen de karaktertrekken van vraag 2a en het 'lijden' dat God voor Saulus in petto heeft. Kan je stellen dat beide mannen wel van een pittige uitdaging houden?

3. In ieder geval kan God Saulus goed gebruiken voor de verspreiding van het evangelie. Een pionier die van geen ophouden weet.

- Wat is het grote verschil in het doel van het leven van Saulus, nadat God hem letterlijk tot stilstand heeft gebracht?
- Wat is jouw levensdoel? Ervaar je Gods nabijheid en zegen op jouw levensdoel?
- Heb je het wel eens meegemaakt dat je 'schellen van je ogen vielen'? In het verhaal van Saulus laat hij zich daarna dopen. Van Bert weten we ook dat hij zich dit jaar heeft laten dopen. Waarom zouden zij dit doen als ze toch al verzekerd zijn van Gods liefde voor hen?
- Ben je al gedoopt? Waarom wel, waarom (nog) niet?

Neem de antwoorden bij vraag 3b en 3d op in je gebeden van deze week. Mocht je nog geen concrete levensdoel hebben, en er oprecht naar op zoek naar zijn; neem dit dan dit dan mee in gebed.

