

Bijbelstudie video overdenking 4 (Levi Risamasu – Comeback bij God)

Lees Lukas 15:11-32

1. Dit is misschien wel de meest aangrijpende en ontroerende gelijkenis van Jezus die we in de Bijbel tegenkomen. Geen gelijkenis waarin we zo'n duidelijk beeld krijgen van het vaderhart van God. Maar laat we eerst eens kijken naar de jongste zoon in het verhaal. Hij vraagt de erfenis van zijn Vader voordat hij dood is.

- Waarom wilde de jongste zoon de erfenis hebben? Wat was zijn intentie?
- Wat zijn de overeenkomsten tussen de jongste zoon en Levi?
- Heb jij wel eens door jouw dromen of ambities ruzie met je familie gekregen? Hoe was dat voor je?

2. Levi vertelt dat hij de mensen wil vermaken met voetbal. Hij gaat op in de wereld van geld, seks, roem en mooie auto's. Een schijnbaar mooie intentie wordt langzaamaan een strop en jij komt in greep van materialisme, verleiding en glamour.

Lees nog eens vers 14 tot en met 18. De vrienden van de verloren zoon laten hem in de steek en er breekt hongersnood uit.

- Wat was de 'hongersnood' in het leven van Levi? En wanneer 'kwam hij tot zichzelf'?
- Waarom zou dit gebeurd zijn, denk je?
- Op welke wijze probeert God jou dichtbij Hem te houden? Zijn er zaken waarvan je afstand mag doen? Welke zijn dat?

3. Het lijkt wel alsof de sportwereld extra aantrekkelijk is voor mensen die daar hun identiteit vandaan willen halen. Voor Levi gaf het op den duur een grote leegte. Hij keert terug naar zijn familie, maakt het goed en aanvaard Gods liefde en bescherming.

- God wil zo graag dat Hij jouw mag bevestigen. Laat jij het toe?
- Hoe zou je nog meer kunnen ervaren en weten dat jij een zoon of dochter van God bent en dat Hij je oneindig liefheeft?

Neem het antwoord bij vraag 2c op als gebedspunt voor de komende week en bid om de bevestiging die jij nodig hebt van God.

