

Bijbelstudie video overdenking 3 (Rene Ruitenber – Eer zonder geweten)

1. René vertelt in zijn getuigenis over hoe zijn identiteit gevormd werd door de praktijken waarmee hij zich bezighield. Door de wereld van glamour, geld en glitter kreeg hij een beeld van zichzelf waar op korte termijn blij van werd: succesvol, rijk, aanbeden door de wereld en bovenal iemand die alles onder controle heeft.
  - Waarom vervulde dit hem niet, denk je? Geldt dat voor iedereen die zo succesvol is in de sportwereld?
  - Heb jij wel eens een periode gehad dat je een leven leefde waarvan je wist dat het je ten gronde richtte? Hoe was je dat? Waarom ging je er wel/niet mee door?
2. Lees I Koningen 11:1-13. God is ontzettend goed voor Salomo; hij wordt beschreven als de rijkste en wijste koning van de wereld. Iedereen die om wijsheid verlegen was, raadpleegde Salomo omdat God hem met wijsheid vervult had (I Kon. 10:24).
  - Salomo voegt de ene na de andere vrouw aan zijn harem toe. Hij stelt geen eisen aan een type geloofsovertuiging van zijn dames maar geeft ze de vrije hand. Hier en daar helpt hij ze zelfs een beetje. Wat doet dat met zijn identiteit? En wat is de reactie van God?
  - Herken je dat in je eigen leven? Dat als je je teveel inlaat met zaken waaraan je geen morele eisen stelt, dat jouw identiteit negatief beïnvloedt? Welke zaken zijn/waren dat?
  - Als je dat wilt, mag je nu je zonden belijden en God vragen **JOUW** ware identiteit kenbaar te maken.
3. Salomo vroeg de Here om wijsheid en hij kreeg het. Het maakte vanaf dat moment deel uit van zijn identiteit. God werd grootgemaakt door de wijsheid van Salomo.
  - Naar welke eigenschap verlang jij diep van binnen?
  - Hoe zou je daarmee God groot kunnen maken?

Neem de antwoorden bij vraag 3 op als gebedspunt voor de komende week en vraag aan God jou de eigenschap te geven waarmee je Zijn Naam groot kunt maken.

